



de Eesterkrant

zomer 2023 www.de-eester.nl



buurtfestival

de Eester zorgt & helpt

François (85) woont, samen met zijn katten, al 23 jaar in de buurt. Hij is sinds kort lid van de Eester. En hij hangt graag de vlag uit!



François en poes 'Lottie' van de poezenboot. Lottie is een apart ras, een Bengaltje uit Amerika. Ze heeft daardoor een heel apart karakter: gehoorzaam, intelligent, ze weet precies aan welk kleedje ze haar nagels mag scherpen. Foto: Bert Benschop.

Hoe ken je de Eester?

Ik kreeg een brief van de gemeente of ik behoefte had aan een bezoek om me te laten informeren over de mogelijkheden en voorzieningen voor ouderen in de buurt. Lennie van de Buurt-Bel en Irith van Civic kwamen langs. Ze vertelden me over de burenhulp, de Eestermobiel, diverse activiteiten en Samen eten in de Eester. Sindsdien schuif ik wekelijks aan op dinsdagavond.

Hoe vind je Samen eten?

Ik ben er heel blij mee. Het eten is altijd erg lekker en als

ik het niet lekker vind, dan is het in ieder geval gezellig! Ik heb er leuke mensen leren kennen.

En wat doe je nog meer bij de Eester?

Ik ben bij de Paasbingo geweest en ik kom er iedere vrijdag koffiedrinken met gastvrouw Aafke. Met haar ben ik ook naar de maandelijkse LHBTIQ bijeenkomst in café Kanis en Meiland geweest. Dat kende ik nog niet. En ik krijg regelmatig hulp van klusjesman Adriaan, die o.a. het hek van mijn carport heeft gerepareerd.

de Eester verduurzaamt groen

Poema (16) zit op het Geert Groote college en woont met zijn moeder Yasmijn in het Oostelijk Havengebied. In 2021 diende hij een plan in bij Oost Begroot voor een klein voedselbos op het Fortuynplein. Nu is het eindelijk zover!

Hoe vind je het geworden?

De gemeente heeft het plan opgepakt en heeft het drie keer zo groot gemaakt! Het is voedseltuin met eetbare planten geworden. Eén derde van de tuin zal door bewoners worden beheerd.

Alles is eetbaar

Alles in de tuin is - zodra het volgroeid is - eetbaar endoor iedereen te gebruiken. Er staan veel kruiden; marjoraan, bieslook, dragon. Maar ook wilde aardbeien, 4 hazelaars, 2 augurkbomen, een rozenstruik voor rozenbottels, eetbare lelies en nog veel meer.

Wat is jouw rol bij de tuin?

Ik ben nu een beetje op de achtergrond en ik houd me nu meer bezig met muziek. Ik speel gitaar en piano, schrijf graag liedjes en heb band-les bij Q-factory. Ik droom van een carrière in de muziekwereld. Speel je ook in een band? Nee, maar dat zou ik wel graag willen. Ik ben nog op zoek naar een bassist en

een drummer. Misschien leuk om een buurtlied te schrijven voor het Buurtfestival? Ja, misschien wel.

Eerder was je een milieuactivist. Hoe is dat nu?

Ik ben er niet meer zo bezig. Ik denk dat het wel goed komt met de aarde. Het is een probleem van de mensen, de planeet is sterk genoeg. Ik denk ook dat politici er te weinig verstand van hebben. Als er een duidelijke oplossing voor zou zijn, zou het al lang opgelost zijn.

Wat vind je van de buurt?

Het is heel fijn om hier op te groeien. Vooral als klein kind kun je hier heerlijk buitenspelen en natuurlijk lekker zwemmen. En café Oceaan is een belangrijke plek voor ons; dat heeft onze buurt echt samengebracht. Dat heb je niet overal. Er spelen bandjes, je kunt er wat drinken en we eten er af en toe. Vooral met Koningsdag is het er heel gezellig! ●

En de Eestermobiel?

Nee, ik maak nog geen gebruik van de Eestermobiel. Ik wil in beweging blijven, dus ik blijf lopen.

Zou je zelf ook iets willen doen bij de Eester?

Ik zou koffieheer willen zijn, dan kunnen mensen langskomen voor een praatje. ●

Buurt festival
zaterdag 24 juni 2023
rondom Brazilië
12.00 - 21.00 uur

Kijk op de website en kom ook!

workshops
podium
markt kramen
rommelmarkt
buurtdiner

BRASILIE

de Eester leert & recreëert



Annet op het Lloydplein is eventmanager en woont sinds 2011 in het Oostelijk Havengebied. Ze is onlangs lid geworden van de Eester. Foto: Louis Visseren



Tijdens de opening van de van de de tuin, zal er ook een plantenlijst worden gepresenteerd. Het zou leuk zijn als iedere week een buurtbewoner is die een recept bedenkt met ingrediënten uit de tuin. Om thuis te kunnen koken. Foto: Louis Visseren



Eet je mee!
bij het buurtdiner dé uitsmijter van het Buurtfestival
zaterdag 24 juni 2023
vanaf 18.30 uur aan de Veemkade

meld je aan via de QR code

Shoan
Oceaan
Bierhuis
de Haven
Tapijke
Plein-Bel

Bakkerij
Garten
Hout
Jaan
Bun-Te
Boulevard
Café
Nieuw
Haven

BRASILIE

Op zaterdag 24 juni organiseert de Eester samen met Brazilië, dat dit jaar 25 jaar bestaat, een groot Buurtfestival! Alles speelt zich af rondom het winkelcentrum.

Er komt een spetterend podiumprogramma, een rommelmarkt & kledingruil, workshops, kraampjes en een afsluitend buurtdiner met 250 buurtgenoten!

Het buurtfestival wordt vormgegeven door bewoners, (horeca) ondernemers, kunstenaars en artiesten uit de buurt!

www.wij1019.nl/buurtfestival

Oproep

We zoeken nog vrijwilligers! Vooral bij het buurtdiner en de opbouw. Meld je aan via: info@buurtcooperatieohg.nl

Annet (52) organiseert vanuit de Eester, samen met het winkelcentrum Brazilië het Buurtfestival. Hierbij doen zoveel mogelijk buurtbewoners, -ondernemers, -kunstenaars en -artiesten mee, om het tot een groot buurtfeest te maken!

Hoe ken je de Eester?

Ik kende de Eester vooral van yoga bij Anita. Door de posters op de ramen en de Eesterkrant, wist ik wat er ongeveer gebeurde. Toen ik solliciteerde op de vacature van Eestercoördinator, raakte ik in gesprek met Meta. We komen allebei uit de Zaanstreek en hadden direct een klik. Hoewel de functie toen niet voor me paste, leek het me wel heel leuk om me in te zetten voor de Eester. Ik wilde mijn expertise inzetten om bij te dragen aan de buurt en daarbij ook meer buurtbewoners te leren kennen. Nu ik meer betrokken ben, ben ik ongelooflijk onder de indruk van de waanzinnige hoeveelheid activiteiten die er worden georganiseerd. En van Meta, een sterke vrouw, die de boel stevig leidt.

Wat ging je doen?

Ik organiseerde de brocante met vuilnisschatten bij de eerste fair Circulair in Cruquius Local. En ook bij de tweede editie van de fair deed ik weer mee. Ik was enthousiast over mijn samenwerking met Donna en dat smaakte naar meer.

En nu het Buurtfestival!

Het is ongelooflijk leuk om zoveel buurtgenoten te leren kennen, zowel binnen als buiten de Eester: ondernemers, muzikanten en winkeliers. Het verwondert me hoe meedenkend en meegaand iedereen is. Dat iedereen die meedoet, ook het beste wil voor het Buurtfestival. Daar haal ik mijn energie en motivatie uit.

Komt allen! ●

de Eester Imps

Oscar (7) zit op de Piet Hein in groep 3 en woont vijf jaar in de buurt. Hij deed mee met Eester Imps KookLab. Hier leer je van buurtkok Lyan en hulpkok Kay een aantal gerechten koken. Zoals roti, nasi, taart en zelfs een high tea. Nieuw is het KookLabCafé: aan het eind van de lessenreeks koken de koks voor hun ouders, broertjes en zusjes.



Oscar en Siyana tijdens KookLab. Siyana: 'Samen koken en samen eten aan tafel, wat een gezelligheid! Het zelf voorbereiden vond ik het leukst, vooral met de lieve juf!' Foto: Lyan Augustuszoorn

Hoe vond je KookLab? Ik vond alles aan KookLab megaleuk: het koken, tafeldenken, samen - met mijn vrienden - eten na de les, de koksmuts en het schort dat we kregen. Het was heel gezellig en lekker.

Wat heb gekookt? Ik heb geleerd om nasi te maken, met komkommersalade. En ook groentepasteitjes, mac and cheese, appeltaartjes en andere lekkere toetjes. **Wat vond je het lekkerst?** De mini pizza's. Ik deed er

salami, kaas en tomatensaus op. En ik heb geleerd dat je moet oppassen als je een ui snijdt, dat het sap niet in je ogen komt. En om voorzichtig te zijn met scherpe messen. **Hoe vond je het dat ouders kwamen eten in het KookLabCafé?** Ik vond het gezellig en fijn dat je even een knuffel kon geven en alvast iets kon laten proeven.

Wat stond er op het menu?

Roti en spinnenwebpannenkoeken! En we beheerden zelf de kassa. Iedereen vond het heel erg lekker. **Sandra, hoe vond jij het als moeder?** Superleuk en heerlijk gegeten. Lyan organiseert het allemaal heel goed. KookLab is een hele leuke, gezellige en sociale bezigheid. Oscar hielp altijd al graag mee in de keuken en hij wordt steeds behendiger. Na iedere les ontvingen we ook foto's en het recept. Ik kan het iedereen aanraden! ●