

Quero, terei –
Se não aqui,
Noutro lugar que inda não sei.
Nada perdi.
Tudo serei.

Fernando Pessoa

“Nada perdi.”

Ik krijg wat ik mis –
zo niet hier,
dan elders, al is waar ongewis.
Ik word toch
wat ik zelf beslis.

Vertaald door Harry Lemmens

Uit: Een spoor van mezelf. Een keuze uit de orthonieme gedichten.

Samengesteld, vertaald en van commentaar voorzien door Harrie Lemmens.

Uitgeverij: De Arbeiderspers Amsterdam/Antwerpen (20193)

“Ik krijg wat ik mis”