

Het egocentrisch heelal

Zeggen wij: woorden, gedichten,
bedoelen wij: mensen, gezichten.

Wij spreken een dubbele taal:

iedereen, allemaal,
eeuwigheid, overal,
betekenen: jij en ik.

Ademval,
ogenblik.

Ellen Warmond (1930-2011)

Uit: Warmte, een woonplaats

Uitgeverij: Querido, Amsterdam (1961)

“jij en ik”