

VERJAARSWENSEN

Bronwater, uit de hand
gedronken, licht en schaduw,
en al de hoge grassen
gepluimd, nog groen.
En dat de vrienden komen
met enkel de geschenken
van hun verrukkelijk lachen;
met 's avonds van hun zwijgen
de dauw.

Ida Gerhardt (1905-1997)

Uit: De hovenier (1961)

*Uitgeverij; Atheneum – Polak & Van Gennep,
Amsterdam (1972³)*

“en al de hoge grassen gepluimd, nog groen”