

# Beeld

Wij zaten aan tafel, de avond viel in  
door langzaam herinnerde ramen,  
mijn vader bad voor, en het kleine gezin  
herhaalde zijn schuldeloos amen.

Ik weet niet waarom juist dit vredige beeld  
na zoveel verwoestende jaren  
steeds inniger door alle dingen heen speelt.  
Wie kan wat er misging verklaren?

Wij werden naar iedere windstreek verstrooid,  
op duistere wieken gedreven,  
en geen van ons weet waar de onschuld van ooit,  
geloof en geluk is gebleven.

**Jean Pierre Rawie**

Uit: Onmogelijk geluk

Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam (1994)

*“Wij werden naar iedere windstreek verstrooid”*