

de Eester leert & recreëert

Roeland maakt samen met buurtgenoten de theatervoorstelling 'De laatste wolk'. Een buurtverhaal met de wolken en de ongeziene mens in de hoofdrol.

Hoe kwam je op het idee?

Ik ben dol op deze buurt. De combinatie van oude en nieuwe gebouwen, het water, de wolken en de luchten vind ik heel mooi. Ik kijk graag naar de wolken en de weerspiegelingen in het water. Het samenspel is altijd anders. Ik wilde zelf weer theater maken en iets doen met de plek waar ik elke dag zo van geniet. Ik dacht aan de Eester en raakte aan de praat met Meta. Zij heeft me gestimuleerd om aan de slag te gaan en een eigen toneelgroep te starten.

Waar gaat het stuk over?

Ik las dat er in 1802 twee wetenschappers waren die tegelijkertijd en voor het eerst in

de geschiedenis de wolken gingen bestuderen. Jean-Baptiste Lamarck, uit Frankrijk en Luc Howard uit Engeland. Ze wisten niet van elkaars bestaan. De Engelsman werd door een lezing die hij gaf in London wereldberoemd en zijn theorie gebruiken we nu nog. De andere raakte in de vergetelheid en stierf in armoede. Fascinerend!

Wat zou er zijn gebeurd als de Fransman zijn theorie had kunnen toelichten in Londen? Zo kreeg ik het idee een toneelstuk te schrijven waarin ze elkaar wél ontmoeten.

De lezing van toen spelen we na. Maar dan vanaf het moment net voor de lezing. De directeur is druk bezig met het ontvangen van de gasten en vraagt zich af waar de Engelse wetenschapper blijft. Dan komt de Fransman binnen. 'Mag ik ook mijn theorie toelichten?' En dan is de vraag: wat gaat er gebeuren...?

Waar komt je inspiratie vandaan?

Het gaat over mijn geliefde wolken, maar het is ook kritiek op het opgeklopte streven naar succes van tegenwoordig. We leven in een applaustijd: als je iets maar heel graag wilt, dan slaag je altijd. Als je faalt, ligt het aan jezelf. Alles draait om cijfers en prestaties. Wat als je dat niet kan? Wat als je niet gezien wordt? Of gewoon middelmatig bent. Wat gebeurt er met al die kinderen die niet geselecteerd worden bij the Voice of Holland Kids?

Mijn sympathie gaat uit naar die Fransman en naar mensen die niet zichtbaar zijn en die elke dag proberen iets moois van hun leven te maken. Het leven gaat niet over het grote succes, maar over hoe je er met elkaar waarde aan geeft ●



Roeland Dekkers (52) is directeur innovatie en ondernemerschap bij Jeugdtheater BonteHond in Almere. Hij woont al 23 jaar met zijn gezin in de buurt en is twee jaar lid van de Eester.

Marleen doet mee in de theatervoorstelling 'De laatste wolk'. Ook is ze gevraagd om de Mondescheinsonate van Beethoven op de piano te spelen, dat in de tijd dat het stuk zich afspeelt is gecomponeerd. 'Dat ben ik nu opnieuw aan het instuderen nadat ik het jaren niet meer gespeeld heb.'

Wat er nog meer te doen is in de Eester



Marleen Vermeulen (44), is eigenaar van MarCompas en coach. Ze woont acht jaar in de buurt en is lid van de Eester. Op de foto van links naar rechts: Ann, Djana, Farnoosh, Sook, Ellen en Marleen

Hoe wist je ervan?

Ik was op zoek naar iets met toneel en zag dit in de Eester nieuwsbrief staan. Ik ben later ingestroomd omdat ik twijfelde. Na de eerste les wist ik direct dat ik mee wilde doen.

Waarom?

Roeland is super enthousiast en zorgt ervoor dat iedereen plezier heeft en zich veilig voelt. Hij is de geschiedenis ingedoken en heeft zich verdiept in hoe het toen was. Het

is een informele sfeer, waarin je jezelf kunt zijn en toch is het heel professioneel. Dat vind ik erg knap.

Wat leer je?

De eerste keren hebben we met verschillende vormen van spel geoefend. En probeerden we verschillende typetjes uit. Roeland zegt altijd: 'We doen het samen, niets is gek, alles is goed.' Daarnaast repeteren we stukjes met dans onder leiding van Kathelijne, wat het sprankelend en speels maakt.

Wat brengt het je?

Het is in de buurt en dat is heel leuk. Je leert nieuwe mensen kennen en je bent zo thuis. Het is een soort mindfulness; je bent actief, gefocust en even met totaal iets anders bezig. Ik daag mezelf uit door buiten mijn comfortzone te 'spelen', dat vind ik superleuk. Ik hoop dat volgend jaar ook meer jongere mensen meedoen. Eigenlijk zou ik willen dat dit een blijvende activiteit wordt op de woensdagavond, het hele jaar door ●

Theater in de Eester is op zoek naar....

iemand die nog mee wil spelen in de 'De laatste wolk'.

Er wordt iedere zaterdagmiddag geoefend. Ervaring is niet nodig, enthousiasme wel.

stuur ons een mail of kom langs.

De leukste buurt maak je samen op buurtplatform

kalender

- **Workshop Nieuwjaarswensen maken**
zondag 12 december 2021 | 10:00 - 17:00 uur | de Grafiekdrukkerij
 - **Kerst met live swing muziek & dans**
zondag 12 december 2021 | 12:00 - 18:00 uur | Kompaszaal
 - **Weggeefkraam Kersteditie**
woensdag 15 december | 10.00 - 13.00 uur | de Eester
 - **Tweedaagse Pranic Healing training**
zondag 12 & 19 december | 9:30 - 18:00 uur | de Eester
 - **Met kerst stralen de sterren!** Liedjes over kerst, liefde en hoop
maandag 20 & do 21 december | 19:30 uur | de Nieuwe KHL
 - **Theatervoorstelling 'De laatste wolk'**
Voor en door buurtbewoners van Theater in de Eester
woensdag 29 december | vanaf 15:00 uur | Kompaszaal
 - **New year's swing Bam!**
vrijdag 31 december | vanaf 19:00 - 2.00 uur | Kompaszaal
 - **Great Gatsby Club - party & show**
vrijdag 31 december | 20:00 - 04:00 uur | de Nieuwe KHL
 - **Lezing: sprookjes, mythes, Bijbelverhalen & kunst**
zondag 9 januari | 15:30 - 17:30 uur | Rames Shaffy Huis
 - **Buurtsafari; schat zoeken langs de straat**
woensdag 26 januari | 19.00 - 21.00 uur | wandeling vanaf de Eester
 - **Samen maken we de buurt circulair!**
Kom ruilen, delen, leren repareren, proeven en tweedehands shoppen
zaterdag 12 februari | 14.00 - 18.00 uur | de Eester
- ### Terugkerende activiteiten:
- **Swing Dance lindy hop met live muziek**
elke Maandag | 12:30 - 16:45 uur | Kompaszaal
 - **Wekelijkse maaltijd bij Einde van de Wereld**
elke woensdag | 18.00 uur | Einde van de Wereld
 - **Percussie**
vrijdag 14 januari | 14.00 - 15.30 uur | de Eester
 - **Energiecafé**
maandelijks: iedere derde donderdag | 20.00 - 21.30 uur | Nautiek
 - **Weggeefkraam, reparatietafel & naicafé**
maandelijks: iedere derde woensdag | 10.00 - 13.00 uur | de Eester

Wij1019.nl is het online buurtplatform van het Oostelijk Havengebied, waar alle buurtbewoners informatie met elkaar delen. Op onze overzichtelijke website vind je alles wat er in het Oostelijk Havengebied gebeurt. Gebruik de site ook om jouw aanbod of vraag bekend te maken.

Via mail laten buurtbewoners ons regelmatig weten wat ze van Wij1019 vinden of stellen een vraag. Wij kunnen helpen met een profiel aanmaken of verbinden ze aan de juiste persoon, organisatie of plek in de buurt.

Wil je zelf iets plaatsen of ontdekken? Ga naar de website. Heb je andere vragen of suggesties? Neem dan contact op met Ganna via wij1019@buurtcooperatieohg.nl

Reacties van bewoners:

- Aleid van Kung Fu Flow is heel blij met het platform. 'Het werkt zo goed omdat het buurt gerelateerd is. Ik heb mijn aanbod ook op 'Wij Amsterdam' en op facebook geplaatst, maar dat werkt niet. Dat is te groot.'
- Achim Heine: 'Wat geweldig, wow!! Ik ga ermee aan de slag! **Bedankt voor de tip**, ik had er nog niet eerder van gehoord. Ik heb een profiel aangemaakt. Hoe kan ik nu voor elkaar krijgen dat Muziekles aan't IJ een keer in 'het nieuws' komt?'
- Michel: 'Dank voor de wekelijkse nieuwsbrieven. Ik zou ook iets voor de buurt willen doen. **Ik kan bijlessen rekenen of wiskunde geven** aan

kinderen van groep 7/8 t/m klas 3 vwo. Ik denk overigens dat er een groot potentieel van hoger opgeleiden is in onze buurt wonen die dit ook zouden kunnen doen voor kinderen die minder mogelijkheden hebben.'

- 'Ik ga mijn huis verhuren aan een kunstenaar. Ik denk dat hij het heel leuk vind om **op de hoogte gehouden te worden van dingen in de buurt**. Mag hij ook op de mailinglijst?'
- Huygens-Fokker Foundation: 'Bedankt voor delen van ons aanbod. **We gaan voortaan meer gebruik maken van dit platform**, heel tof! Een erg leuk initiatief.'
- GGD Amsterdam: 'Wat een fantastisch initiatief dat jullie



De Eester verhuurt
Wil je vergaderen, een workshop geven of repetities houden? In buurtruimte de Eester kun je vier ruimtes huren. De zalen zijn geschikt voor tien mensen (zittend) tot circa vijftig mensen (staand).

Heb je vragen of suggesties, mail naar info@buurtcooperatieohg.nl.
Of kom langs in buurtruimte de Eester, C. van Eesterenlaan 266, 020-3707359

er zijn in de buurt! Ik werk als jeugdverpleegkundige bij het consultatiebureau Flevoport. Ik ben betrokken bij een gezin dat net een tweeling heeft gehad en een klein netwerk heeft. **Ik zou het zo fijn vinden als iemand het gezin zou kunnen ondersteunen** (wandelen met moeder en tweeling of zoiets.) Het gezin komt uit Algerije en de moeder verstaat alleen Nederlands als er rustig wordt gesproken. Hebben jullie tips of ideeën?'



Leer je buurt online kennen en registreer je als deelnemer.