

komt er een dag waarop  
geen spijt meer klinkt geen  
treurigheid in onze stem  
in de woorden die we zeggen zoals:  
vroeger wij soms toch  
wanneer waartoe zoniet

komt er een dag waarop  
we lachen om de dagen  
die nog voor ons liggen  
sprankelend vol  
stadsgeluiden

dat we de dingen kunnen  
noemen bij hun namen  
en ze veranderen

**Miriam Van hee**

*Uit: Ingesneeuwd*

*Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam (1984)*

*‘de dingen kunnen noemen’*