

Toen ooit zomaar

onsonnet i.m. Tom van Deel

Klein zwerk is vriendschap, 't zweeft en weeft zich zwaluwstaartend, hemelruimte wisselend belicht dicht boven levensafgrond van de een en van de ander. Hoe

ingewikkeld ook in spinsels van het lot verkleefd, hoe heerlijk ook die ene en die andere gehavend – als twee getrouwen dronken zij dat ijler element van ware

eenvoud in, de lucht scheen klinkende bokaal toen ooit zomaar hun mooi moment ontsprong en zich bestendigde steeds weer,

o lafenis boven de koude steen: daar waar vriendschap begon vloeit nog de bron van wat zonder einde nu wegglijdt in tijd.

Anneke Brassinga

Uit: De Gids jaargang 183, nummer 2, 2020

“dat ijler element van ware eenvoud”