

III

Alles is langzamerhand zo moeilijk

gaan moeten. Eenvoud is de verdwenen vorm van enkelvoud en meervoud is de nieuwe norm.

Je slaat geen brug maar wij slaan bruggen.
Gegeven: we komen elkaar gedwongen tegen.

Vloekend zoenen in de kerk betekent:
wat zijn we in godsnaam toch gezegend.

We sparen elkaar, bewaren alleen de liefste vrede.

IV

Alles duurt ook al zo lang, het lijkt de moeite niet de moed erin te houden. Ben je sterk van mening

dan niet meer van lijf en leden. Een standpunt neem je zonder ledematen in.

Je lichaam is een heel gezin, het zijn je eigen vader, moeder, dochter, zoon – je bent je eigen kind.

Vicky Francken

In: 'Alles'

Uit: Röntgenfotomodel.

Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam/Antwerpen (2017)

“Eenvoud is de verdwenen vorm van enkelvoud”