

# Stal

Het kind dat uit de kribbe keek  
zag herders en gekroonde hoofden  
die, zoals uit hun houding bleek,  
zeer hevig ergens in geloofden.

Ze bogen diep en knielden neer  
tussen de ezels en de ossen,  
en noemden hem de Lieve Heer  
die heel de wereld zou verlossen.

Ze barstten uit in luid gezang  
dat hij de Koning was der Eeuwen.  
Het was een drukte van belang  
en buiten ging het zachtjes sneeuwen.

Het kindje kneep zijn oogjes toe  
en deed zijn knuistjes in zijn oren.  
Het was ook wel een heel gedoe  
zo vlak nadat je bent geboren.

Jean Pierre Rawie

*Uit: Argus. Jaargang 3, nummer 68.  
10 december 2019*