

oude bos

het oude bos groeit nu dicht
het is er donker en vochtig
er wonen veel vogels
het oude bos vindt alles goed
de kleine bosvijver – grijs van stuifmeel
want alle bomen moeten bloeien
dat gaat wel over, zegt het oude bos
een kikker kwaakt, uitvoerig – och, er is geen haast
er drijft een denappel
en onzichtbaar langzaam draait en keert het kroos
aldoor in onbegrijpelijk bewegen
want alles moet heel stil hier
en overal krioelt het leven
maar verborgen – niemand die wat zegt
alleen het lisblad lispelt zachtjes
even wimpelend
het oude bos vindt alles goed
de wind waait in zijn takken
soms lopen er wel mensen
en is er verraad
het oude bos vergeeft ook dat
het vergeeft alles
mensen blijven maar even
en dan is het bos weer alleen
met de vogels

J.C. Van Schagen

Uit: Wat dit blijfsel overbleef

Uitgeverij De Prom, Baarn (1985)

“het oude bos vindt alles goed