

LIEDJE

Ik lees leven na leven
en als iemand zo oud is als ik ben
houd ik mijn adem in,
soms zoek ik terug wanneer dat was.

Toen ik jonger was
sloeg ik soms over
waar iemand een kind was,
ik weet niet waarom.

Wat ik bij me wil hebben:
een boek waarin genoeg te lezen is;
als ik oud ben geef ik het niet weg,
ik verkoop het.

Ik sla ook over
wanneer ik bang word
dat iemand niet meer verandert,
lees dan alleen hoe het afloopt.

Van moment naar moment
verandert mijn verlangen,
ook als ik er genoeg van heb
word ik bedroefd als het voorbij is.

Nachoem M. Wijnberg

Uit: Liedjes. Amsterdam-Antwerpen (2006)

Ook in: Ilja Leonard Pfeijffer. De Nederlandse poëzie van de twintigste en de eenentwintigste eeuw in 1000 en enige gedichten. Uitgeverij Prometheus, Amsterdam (2016)

**Wat ik bij me wil hebben:
een boek waarin genoeg te lezen is**