

WOONPLAATS

Ons houvast heet landschap. Wij planten de dagen vol bomen en dromen van dijken en duinen die als we er stranden nog lijken op wat we bewaren. Wij sparen gedachten

en spannen steeds samen. Het noemen van namen als vogel of wind overbodig voor wie zal beamen dat alles wat nodig is staat waar het hoort. Zoemen van

camera's blijft achterwege. We zeven de kleuren, belichten de tijd die te ver voor geluid als een stralende ster op ons afkomt. Het aldus verkregen

gebied dat we opslaan is houvast en huis. Steeds weer komen we thuis.

Johanna Kruit

Uit: Voorheen te Orisande.

Uitgeverij Thomas Rap, Amsterdam (1986)

ALLES WAT NODIG IS STAAT WAAR HET HOORT

DE TIJD KOMT ALS EEN STRLENDE STER OP ONS AF