

hoe
als je je
met zorgeloosheid
kon omringen
en dat dat
je ruimte
was.

Bert Schierbeek
Op een kussensloop van Plint