

Hoewel het is altijd zich is,  
dient het aanhoudend te worden  
ontboden. Daartoe ontbied ik  
en word ik ontboden.

Het werk waartoe ik dien  
moet voortgang vinden;

zo niet – verdorren de grassen,

stort de berg in, waait de tent  
weg waaronder het woont, begint  
water te branden tot aan de einder,  
heerst ten slotte slechts volstreckte  
herinnering aan suizende perfectie,  
eeuwig zich ledigende vergetelheid.

Hans Favery

Uit: Hinderlijke goden.

Amsterdam, De Bezige Bij (1985)