

WEERLOOS

Mijn huis is niet waar ik nu woon
het is de plek waar ik niet ben
het heeft geen muren
geen ramen
en geen grond

Mijn huis ligt in mijn hoofd
in mijn verleden
of liever gezegd
het is zelf een verleden
net als ik

Ali Albazzaz (in Irak geboren - 1958), hij schrijft sinds 1997 in het Nederlands)

Uit: De ober van mijn dromen. Bèta Imaginations (2003)

Ook gepubliceerd in Het museum van de poëzie. HOOP.
Gedichten over grenzen.

Uitgeverij Bekking & Blitz en Amnesty International, 2016