

Oud en nieuw

Oud en nieuw waren samen.
Nieuw woonde onder de tafel,
was er een eeuwigheid bezig
kleuren uit water te halen,
rots uit papier te scheuren,
wonder te maken zonder.

Oud woonde op een stoel,
at er het dagelijks brood,
brood met gaatjes van gist,
zemelen, zout – kauwde,
herkauwde – nieuw was het
dat oud zich oud wist.

Joke van Leeuwen

Uit: Fladderen voor de Vloed.

Verzameld werk

Uitgeverij Rainbow BV Amsterdam (2008)

“nieuw was het dat oud zich oud wist”