

# MANGO

De Amstel wentelt zich in een Indiase tongval  
doet de kleuren van de zachte liefde na.

In mijn handpalmen lees ik een delta  
waarlangs knickers rollen  
die ik niet in durf te zetten.  
Niet durf te denken aan ze  
bang dat ze verdwijnen  
onder het gewicht van mijn blik.

Maar soms houd ik ze tegen het licht  
pas de glazen bolletjes op de zon.

Eeuwigheid kan alleen in begrenzing  
gevoeld worden.

**Roberta Petzoldt**

*Uit: Vruchtwatervuurlinie.*

*Uitgeverij Van Oorschot, Amsterdam (2019)*

“Eeuwigheid kan alleen in begrenzing gevoeld worden.”