

ACROBATE

Dan ben je bijna een bol.
Je brengt je hoofd in het hol
van je voeten en overal
ontmoet je het ronde heelal.

Lange strengen van wil
houden je lichaam stil
als een stalen veer, die staat
in zijn eigen overdaad

gebogen boven het punt
waar hij eindigt en begint;
moment van dood, in balans
met 's levens uiterste kans.

Gerrit Achterberg (1905-1962)

In: Energie. Uitgeverij Van Dishoeck, Bussum (1946)

Uit: Verzamelde Gedichten. Uitgeverij Querido, Amsterdam (1985⁹)

“lange strengen van wil
houden je lichaam stil”