

Bij de biografie van Wislawa Szymborska

Ik had aangekondigd: zoek niets achter mij
alleen achter mijn woorden, houd de deur
naar mijn bestaan, de kamers waarin ik lijfelijk
vertoef, gesloten, open alleen die naar mijn geest
zoals ik, of Brassinga, dicht:

'Dichten is van dichte deur
een kier, licht
dat aan de drempel lekt.'

Maar mijn huis, mijn huid, mijn buitenkant,
niets is daar dicht aan, alles ervan staat al open,
wijd, en is algemeen betreedbaar,
waarom de openbaarheid openen?
Waarom het gemeenschappelijke aan u en mij
nogmaals wereldkundig maken? Ook zonder
weet u dat ik ben beweefseld zoals u.

Het leven is een leven zoals dat van velen
en het wordt geleefd, niet nodig het te beschrijven,
de kleine dagelijkse bedrijvigheden,
die waggelgang van alledag.
Laat de kaften van mijn biografie gesloten,
buig u uitsluitend over hetgeen op altijd
ondoorgrondelijke wijze
aan de binnenkant
van mijn hoofd ontsprong.

Hagar Peeters

*Uit: Gedichten. De schrijver is een alleenstaande moeder
Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam (2019)*

“die waggelgang van alledag”