

SERENADE

Amberbomen en laurierkers
hoorden hoe wij zwijgend zaten,
in een avond, einde zomer,
en van vrede niets meer wilden
dan hier zitten, in geluister,
naar de avond, einde zomer,
onder amberbomen en laurierkers.

Paul Hermans

Uit: Verlatingen

Uitgeverij Leon van Dorp (2019)

"einde zomer, en van vrede niets meer wilden"