

Ransdorp

Voorjaar is vooral het groene land
Ransdorp en de geur van vroeger
de vogels als gek aan het schreeuwen
of stil op een paal
het weiland is nog schraal maar straks
wordt het van binnenuit verteerd door kleur
dan is het rood van zuring zover je kijkt
of geel zodat het pijn doet aan je ogen
kinderen plukken bloemen dat doen ze elk jaar
een geur van vroeger wandelt met je mee
lopend van Durgerdam naar Ransdorp
de dikke toren in het land
en zwanen op hun nest hoe was dat vroeger
geen twijfel alleen toekomst was er toen
nu is er alles wat niet werd volbracht
voorjaar is weiland en de geur van vroeger

Richter Roegholt

Uit: Amsterdam. De stad in gedichten.

Ingeleid door Guus Luijters.

Uitgeverij 521, Amsterdam (2001)

“geen twijfel alleen toekomst was er toen”