

denk

denk ruim denk vrij
denk in het totaal
denk door denk na
denk aan allemaal
denk alles wat je denken kan

denk alles wat je denken kan
en hou je hart erbij
denk alles wat je denken kan
dat kan niemand zoals jij
denk alles wat je denken kan
en denk af en toe aan mij

geef weg geef vrij
geef om het totaal
geef door geef voor
geef aan allemaal
geef alles wat je geven kan

geef alles wat je geven kan
en hou je hart erbij
geef alles wat je geven kan
dat kan niemand zoals jij
geef alles wat je geven kan
en denk af en toe aan mij

leef vol leef vrij
leef in het totaal
leef lang leef wild
leef met allemaal
leef alles wat je leven kan

leef alles wat je leven kan
en hou je hart erbij
leef alles wat je leven kan
er zijn velen zoals jij
leef alles wat je leven kan
en denk af en toe aan mij

huub van der lubbe

deze tekst is aangebracht in een zitmuur
bij de nieuwbouw van een montessorischool in Amsterdam (2000)