

ONTWAKEN

In de héle vroege dag
ving de merel aan te zingen,
met een vlijmend-zoet doordringen
van wat diep verborgen lag.

Ving de merel aan te zingen,-
en ik wist: wij waren beiden
in ons samenzijn gescheiden,
toen ik roerloos luisterend lag.

In de héle vroege dag
zong de merel van ons beiden,-
alles wat ik had verzwegen;
zong hij mij het afscheid tegen
van wie argeloos naast mij lag.

Ida Gerhardt

Uit: Het veerhuis (1945)

In: Verzamelde gedichten, 1999⁸