

METAFYSICA

Het was, het is voorbij.

Het was, dus is het voorbij.

In altijd onomkeerbare volgorde,

want zo luidt de regel van dit verloren spel.

Een banale slotsom, het noteren niet waard,

ware er niet het onbetwistbare feit,

een feit tot in eeuwen der eeuwen,

voor de hele kosmos, zoals hij is en zal zijn,

dat iets werkelijk was,

zolang het niet voorbij is,

zelfs

dat je vandaag noedels met kaantjes at.

Wisława Szymborska

Vertaling: Karol Lesman

Uit: Hier. Uitgegeven door De Geus BV,

Breda (2010²)